



Nieuwsbrief nr.01 10 oktober 2019

Voorwoord van de voorzitter

In dit nummer:

Voorwoord van de voorzitter	1
Monument in Schotland van Stanislaw Maczek	1
Bestuur bij herdenking in Frankrijk	2
Voortgang Maczek memorial	2
Renovatie Pools militair ereveld Breda	2
Bezochte herdenkingen in september	3
2 Poolse monumenten erbij in Breda	3
Belangrijke Adressen	

Voor U ligt de nieuwsbrief van de Vereniging 1e Poolse Pantserdivisie NL. Nadat afgelopen jaar de redactie te kennen had gegeven te stoppen met het boekje is er op de algemene vergadering van 2018 besloten om de leden voortaan te gaan informeren d.m.v. een nieuwsbrief. Als bestuur vonden wij het een mooie uitdaging om de eerste nieuwsbrief uit te brengen net voor de 75e Herdenking van de Gemeente Breda.

We willen U dan ook in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de activiteiten rond de datum van 29 okt 2019. We zijn als bestuur druk doende om weer een waardige herdenking te organiseren op zaterdag 26 oktober 2019 te Oosterhout en aansluitend op de zondag de herdenking op het Pools Militair Ereveld aan de Ettensebaan te Breda. We verwachten dit jaar

veel belangstellenden die de herdenking willen bijwonen. We hebben daarom ook wat aanpassingen gedaan binnen de organisatie van deze herdenking. Wij vragen dan ook aan U om begrip te hebben als er zaken anders gaan dan wat U gewoonlijk gewend was. Zo zullen er twee ingangen zijn tot het Ereveld. 1: voor speciale genodigden en bloemleggers. 2: een ingang voor overige belangstellenden. Er is wederom een Tribune voor 300 personen en voldoende stoelen voor diegene die de tribune niet kunnen betreden. Plaatsen reserveren is helaas niet mogelijk. Wij vragen U dan ook om op tijd aanwezig te zijn, en de raad van onze organisatie op te volgen. Nogmaals respecteer de organisatie. Ik dank U en verder veel leesplezier.

Van de Voorzitter
Bolek Krzeszewski



Bolek Krzeszewski

Interessante informatie:

- Lid worden 076-5415041
- Ereveld vernieuwd
- 8 december Algemene leden vergadering
- Bezoek ook onze Facebook
- Maczek memorial
- Wall of Fame

Monument Stanislaw Maczek Schotland

Juni 2019 ben ik op vakantie geweest met het doel om te kijken of ik nog wat kon terug vinden van de 1e Poolse Pantserdivisie die vanaf 1942 tot 1944 actief waren in Schotland. We hebben diverse monumenten en ook begraafplaatsen bezocht. Het laatste bekende monument is dat van Generaal Maczek wat op de binnenplaats van het stad-

huis staat in Edinburgh. Het is een mooi monument op ware grote.

Ik heb daar een fijn gesprek gehad met Generaal Stanislaw Maczek.

Moet u ook eens doen!

Groetjes Bolek



Herdenking Falaise Frankrijk



Vrijdagmorgen zijn wij met een delegatie van het bestuur van 1^e Poolse Pantserdivisie Nederland en het Generaal Maczek Memorial vertrokken naar Normandië. 's -Avonds om 18.00 uur was er een inhuldiging van de plaquette ter eerbetoon aan de 10^e PSK Soignolles. Namens de vereniging hebben Stas Szamrowicz en Wadec Salewicz bloemen gelegd.

Zaterdag was er om 16.30 uur een officiële herdenkingsplechtigheid met eerbetoon aan generaal Maczek bij het oorlogsmonument in Montormel. Er waren heel veel gasten uit o.a. Frankrijk, Engeland, Polen, Canada,

Amerika, België en Nederland. Ook de zoon van generaal Maczek, Andrzej Maczek was hierbij aanwezig. De ceremonie was, ondanks de hitte, heel indrukwekkend. Er waren veel toespraken en heel veel mensen hebben bloemen gelegd. Bolek en Willem Krzeszewski hebben hier de bloemen gelegd. Aansluitend was er een cocktail.

Zondag was er om 9.30 uur een Heilige Mis op de begraafplaats van het Pools Militair Ereveld te Langannerie. Deze 2,5 uur durende ceremonie was ook weer heel indrukwekkend. (en ook weer zeer heet) Ook hier waren

weer heel veel gasten aanwezig. Na de Heilige Mis waren er weer veel toespraken en de bloemlegging. Namens onze vereniging hebben Bolek Krzeszewski en Cees Nowak bloemen gelegd. De voorzitter van 1^e Poolse Pantserdivisie Frankrijk, de heer Jean-Pierre Ruault heeft een onderscheiding gekregen.

Omdat het ochtendprogramma heel erg was uitgelopen zijn wij hierna naar ons hotel gegaan en weer richting Nederland gereden. Datum 23 t/m 25 augustus

We kunnen terugzien op een zeer mooi weekend.

Voortgang Maczek Memorial

Opening gepland

31 maart 2020

**Wordt donateur of
Ambassadeur van het
Memorial**

Momenteel zijn we druk doende met de bouw van het Generaal Maczek Memorial. U heeft er waarschijnlijk al wel het een en ander over gehoord uit diverse bronnen. Het bestuur van het Memorial was begin van het jaar nog in volle overtuiging dat we rond 29 oktober met de 75^e bevrijding van Breda het Memorial feestelijk konden openen. Maar dat was toch te voorbarig.

We hebben de opening dan ook

moeten uitstellen naar volgend jaar. We gaan nu, zoals het er naar uitziet, voor de datum van 31 maart 2020, wat tevens de geboortedag van Generaal Stanislaw Maczek is. Het wordt een mooi en prachtig gebouw waar het gedachtegoed van Gen. Maczek en het totale verhaal van de Polen bij de bevrijding van delen van Europa verteld zullen worden voor nu en in de toekomst.

Meer info:
www.maczekmemorial.nl



foto Generaal Maczek Memorial

Renovatie Pools militair ereveld Breda



De renovatie van het Poolse militaire ereveld is voltooid.

Na een maand van voorbereiding en werken met verenigde krachten door Brouwers Groenaanemers ligt het ereveld er fantastisch bij. ER is een waterleiding aangebracht voor de besproeiing en zijn de graven belegd met witte kiezelstenen en is er nieuw gras aangelegd.

Voorlopig mag het ereveld niet betreden worden tot 19 oktober om het gras de tijd te geven zicht te hechten. Er zijn ook grote bosschages verwijderd om meer ruimte te creëren. Dit is gedaan omdat het ieder jaar drukker wordt met de herdenking in oktober. Dit jaar wordt er een record aantal bezoekers verwacht met de 75 jarige herdenking.



Bezochte herdenkingen in september

08-09-2019 Roeselare België

08-09-2019 St.Niklaas België

14-09-2019 Beveren België

16-09-2019 Heikant Nederland

20-09-2019 Axel Nederland

21-09-2019 Driel Nederland

In Roeselare waren wij voor de eerste keer uitgenodigd.

En in Heikant werd een monument onthuld, we waren daar ook voor de eerste keer..



Monument in Roeselare, daar waren onze voorzitter B.Krzeszewski en W.Salewicz vertegenwoordigd door onze vereniging



Bestuur leden A.Bugaj en F.Olejek in Heikant.



Boven herdenking Alphen
Onder Herdenking Beveren

2 Poolse monumenten erbij in Breda

Op de kop gevel van het oude belastingkantoor in Breda, aan de Gasthuisvelden maakte de Poolse kunstenaar, Otecki, artiestenaam van Wojcieck Kolacz de muurschildering. Hij liet zich inspireren door de bekende foto uit oktober 1944, dat 2 Bredaase meisjes daar hun namen op een Poolse tank zetten. Een van de meisjes de nu 92 jarige Ria Vermeulen-Welten was bij de onthulling aanwezig. Ze herkende zich in de muurschildering. Het meisje met het spitse gezicht.

Het tweede monument gemaakt door de Poolse beeldhouwer Tomasz Tomaszewski draagt de naam „Pamiec., dat staat voor herinnering het verbeeldt het achtergelaten spoor van een tank. Het stenen werk wordt aangebracht op een voetpad dat door enkele haagjes loopt. Voetgangers kunnen daardoor over het kunstwerk lopen. Het kunstwerk werd onthuld 16 september. Een blijvende herinnering aan die dagen in oktober 1944. Meer info op de website.



Tanksporen op hoek Claudius Prinsenlaan en Wilhelminasingel.

Adres voor nabestaanden Poolse strijders van 1e Poolse Pantserdivisie

Ben je familie van een Poolse militaire strijder, dan kan je gegevens en nog eventuele medailles verkrijgen bij onderstaand adres in Engeland:

*Ministry of Defence
AFC Polish Enquiries
Building 60RAF Northolt
Westend Road Ruislip
HA5 6NG Middlesex Engeland
PolishDisOffice@mod.uk*

Als men kan aantonen door middel van je geboorte uittreksel en overlijdens uittreksel van je vader, te verkrijgen bij de gemeente, krijg je alle medewerking van dit instituut.

Hier staan alle gegevens van de Poolse militairen vermeld die men moest opgeven voor de invasie naar de stranden van Normandië in Frankrijk.

Verdere informatie te verkrijgen:
*Polish institute and
General Sikorski Museum.
20 Princes Gate London SW7 7IP*

*En bij het Maczek Museum
Neem dan contact op met de
bibliotheek van het museum
tel.076-5299302 iedere dinsdag
en donderdag van 10.00 –16.30*

Vereniging 1e Poolse Pantser Divisie Nederland

Secretariaat
Biezenstraat 5
4824ZL Breda

Telefoon: 076-5415041
E-mail: f.olejek@ziggo.nl
info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl
www.facebook.com/1e-Poolse-Pantserdivisie-Nederland-

Bezoek ons web

www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

Het doel van de vereniging is:

- *Het behouden van de herinnering aan de eerste Poolse Pantserdivisie en het organiseren van herdenkingen voor de gevallen Poolse militairen tijdens de bevrijding van Nederland.
 - *Bewaken en verbreiden van de herinnering van de eerste Poolse Pantserdivisie door onder anderen publiciteit.
 - *Het vertegenwoordigen van de eerste Poolse Pantserdivisie bij betrekkingen en festiviteiten naar buiten.
 - *Steun te verlenen aan het Maczekmuseum bij de bewaking van historische voorwerpen en archieven.
 - *Het zorgdragen van het Poolse vaandel.
- Nog meer doelstellingen van onze vereniging kunt u vinden op onze website.



Voor Uwe en Onze Vrijheid

Programma Breda 75 jaar bevrijd

75 lat wyzwolenia



Programma zaterdag 26 oktober 2019 te Oosterhout

10:30 uur Herdenking Pools Militair Ereveld Oosterhout
aan de Veerseweg 54 te Oosterhout.

12:00 uur Ontvangst door de Burgemeester op het
gemeentehuis voor een kopje koffie of thee.

Programma zondag 27 oktober 2019 te Breda

09:15 uur Herdenkingsdienst St. Laurentiuskerk te Breda
aan de Ginnekenweg 333 te Breda.

10:45 uur Herdenking Pools Militair Ereveld Ginneken
aan de Vogelenzanglaan te Breda.

13:00 uur Herdenking Pools Militair Ereveld te Breda
aan de Ettensebaan te Breda.

14:30 uur Einde Herdenking

Email: info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

Website: www.vereniging-1epoolsepantserdivisie



Logo van de vereniging

